

Lektion 19

Det kristne liv I

I en verden præget af overfladiskhed og en rationel tilgang til tingene kan det være svært at basere sit liv på et grundlag, der kræver tro, tid og dybsindighed. Hvordan kan vi leve et liv som kristne, i en moderne og travl hverdag? Er der en særlig kristen identitet? Hvordan beder man? Og hvilke kristne ritualer, kan man bruge der hjemme for sig selv?

Denne lektion har fokus på, hvad man kan gøre som kristen, men det er væsentligt at slå fast med syvtommersøm, at man hverken bliver mere eller mindre kristen i Guds øjne ved at have en mere aktiv kristen praksis. Det handler ikke om at blive en ”bedre kristen”, men om at få nogle hjælpemidler og redskaber så man kan lade troen udfolde sig og give den plads i ens hverdag.

Vi vil præsentere forskellige ritualer, materialer osv., man kan bruge, og det er vigtigt at huske på – og gøre opmærksom på – at vi er forskellige som mennesker, og at det, der dur for én, slet ikke dur for en anden. Man kan være kristen på ligeså mange forskellige måder, som der er mennesker. Modulet består altså af en hel masse forskellige muligheder, man kan gøre brug af som kristen.

Med seks emner kommer vi rundt om det væsentligste ved at leve som kristen: Badet, Bordet, Bønnen, Bibelen, Boden og Broderskabet.

Badet

Badet henviser til dåben. I dette modul vil vi ikke gennemgå dåbens betydning, det har vi gjort i lektion 17 og 18, men tale om dåbsidentitet og om, hvordan man kan minde sig selv om, at man er døbt.

Dåbsoplæring sammen med børn

Når man får sit barn døbt i kirken, får man som forældre og faddere samtidigt at vide, at man skal oplære barnet i den kristne tro. Man er vidner på, at barnet er døbt og skal altså fortælle barnet, at det er døbt, og hvad det betyder. Det er en stor opgave. Her følger nogle ideer til, hvad man kan gøre:

Aftenbøn

Man kan synge en kort aftensalme og bede fadervor sammen med sit barn.

Bibelhistorier

Der findes en række børnebibler - også nogle med mange billeder i, så man tidligt kan begynde at læse højt for sit barn.

Dåbslys

I mange kirker får man et dåbslys, når barnet bliver døbt. Det kan man tænde sammen med barnet hvert år på dåbsdagen. I det hele taget kan man gøre noget særligt ud af dåbsdagen. Fejre det, evt. sammen med fadderne. Dåbslys kan købes på www.stenobutikken.dk eller på www.kirkebogladen.dk.

Dåbsklub

Man kan melde sit barn ind i dåbsklubben, hvor man modtager bøger og andet materiale, der hjælper én med opgaven. Tjek www.daabsklubben.dk

Fællesskab

Man kan tjekke, om der findes noget børnearbejde i forbindelse med den lokale kirke, eller i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. Her vil barnet blive præsenteret for bibelhistorier, salmer og fadervor og opleve kirkens fællesskab. Man kan også tage sit barn med til gudstjeneste. Måske findes der et børneprogram i kirken.

At leve i dåben, som voksen

Som voksen og døbt er der også forskellige ting, man kan gøre, for at huske på sin dåb. Dåben er en del af den kristne identitet.

Korsets tegn

Vi har fået korsets tegn for vores pande og for vores bryst. Det var et synligt tegn, da vi fik det i dåben, men vi lever med det som et usynligt tegn. Mange kristne – hovedsageligt katolikker og ortodokse – bruger dagligt at tegne korsets tegn for deres bryst. Det kan være en måde at minde sig selv om dåben på, en udtalt bøn om velsignelse, en god start på dagen, eller en bøn om hjælp når man f.eks. er bange.

Synlige identitetsmærker

Kristne har ikke så mange synlige identitetsmærker som eksempelvis muslimer, men nogle kristne vælger at gå med et kors om halsen for at vise, at de er kristne, andre sætter en fisk på bagsmækken af deres bil, eller tatoverer én på overarmen.

Korset var oprindeligt et henrettelsesredskab i Romerriget. I Det Nye Testamente henviser korset til den måde, hvorpå Jesus blev henrettet, men det bruges i evangelierne, også billedligt, om efterfølgelse af Jesus. Hos Paulus bliver korset et teologisk nøglebegreb, der sammenfatter hele Jesus liv og betydning. Korset bliver symbolet på forsoningen mellem Gud og mennesker, et symbol på menneskets indpodning på Kristus.

Fiskens historie som kristent symbol går tilbage til de første kristne. Dengang var det ikke tilladt at være kristen. Det var heller ikke tilladt at mødes til gudstjeneste. Hvordan skulle de kristne så give sig til kende over for hinanden? Det gjorde de ved at tegne en fisk i sandet, i katakomberne, i hånden eller der, hvor de mødtes. Og det var ikke et tilfældigt symbol. På græsk hedder fisk: IKTYS. Disse fem bogstaver er samtidig de første bogstaver i følgende bekendelse: Iesus, Kristus, Theos, Yios, Soter. Hvilket betyder: Jesus, Kristus, Guds Søn, Frelser.



Bordet

”Bordet” henviser til nadvermåltidet. I denne lektion vil vi ikke gennemgå nadverens betydning, det har vi gjort i lektion 18, men arbejde med hverdagens måltidsfællesskaber. Der er ikke noget særligt kristent ved at spise, men i kristendommen har man tradition for at tillægge samværet omkring maden en særlig betydning. Man taler om, at måltidet er fællesskabs-stiftende. Samtidig er der også tradition for at indlede måltidet med en bøn til Gud; det gør man for at sige ham tak og for at sige: ”Alt hvad vi har, har vi fra Gud.”

De første kristne havde tradition for at mødes til fællesmåltider, såkaldte agapemåltider eller kærlighedsmåltider. De første år var menighedslivet indrettet sådan, at man mødtes tidligt søndag morgen til bøn og lovsang for igen at mødes om aftenen til fællesspisning og nadver.

Måltidsfællesskabet – agapemåltidet – var tilrettelagt med særlig henblik på at dele med de fattige i menigheden.

Bibelen

Bibelen er fyldt med gode fortællinger, der kan sætte livet i perspektiv, uanset hvilken situation man befinder sig i. Det er også Bibelen, man skal læse, hvis man gerne vil blive klogere på, hvem Gud er, eller hvis man trænger til trøst og opmuntring. Men Bibelen er lang, og de enkelte skrifter i Bibelen er helt forskellige. Det kan derfor være svært at komme i gang med at læse den, eller måske blive ved med at læse i den. Der findes en række ”indgange” til at komme i gang med Bibelen. Der findes genfortællinger af Bibelen for både børn og voksne og man kan have en fast praksis med at læse i Bibelen hver dag.